

Ik ben van een forum gegooid. (and proud of it)

Als je wil begrijpen waarom, moet je het boek "Animalfarm" van George Orwell lezen.

Het gaat altijd zo. Een groepje vrienden met dezelfde politieke kleur (SP, in dit geval) begint een forum. Over ADD ( Attention Deficit Disorder ) maar dat maakt verder niet zoveel uit.

Dat forum is natuurlijk een socialistische heilstaat, zo lang het duurt. Wie het boek gelezen heeft, weet hoe het afloopt.

De rol van de varkens was in dit geval weggelegd voor een echtpaar met een wat dubieuze sexuele moraal en onduidelijke zakelijke belangen. Ze wilden bij iedereen langs komen.

Mijn rol was die van dier dat kan lezen.

Ik schreef op dat forum voornamelijk over mezelf, en soms leverde ik commentaar op wat anderen schreven.

Af en toe een speldenprikje.

Maar ik moet een keer een ballon geraakt hebben, want er volgde een heftige reactie.

( mailfunctie uitgeschakeld voor alle leden )

Wat er gebeurde :

Iemand meldde zich aan op het forum zonder leeftijd of geslacht te vermelden. Een van de varkens schreef dat hij dat toch echt moest weten. Ik schreef dat je geslacht niet uitmaakt, en dat een 16 jarige net zo serieus genomen moet worden als iemand van 50.

Dat had ik niet moeten zeggen...

Ik ben wel benieuwd wat voor officiële verklaring er uitgegeven is. Wie het weet mag het me schrijven.

Over 2 weken gaan we elkaar ontmoeten.

Je raadt nooit waar : Blijdorp !

Niet dat er iemand blij is, het is een dierentuin en op die dag komen er een heleboel AD(H)D-ers bij elkaar.

Daarom begin ik nu maar een blog, onder dezelfde nickname die ik daar had.

Na 3 jaar berichtjes schrijven van wisselende kwaliteit, durf ik het nu wel aan om voor wat meer mensen te schrijven.

Ik ga niet elke dag wat schrijven.

Soms heb je gewoon even geen inspiratie, en het is niet mijn probleem of die krant vol komt.

Ik ben wel blij met de Volkskrant.

Als ik nog ergens wat geld kan vinden, neem ik weer een abonnement.